

1227

**Kruiskerk, zondag 30 juni 2024, 9.30 uur
Belijdenisdienst**

Voorgangers:

ds. Martin van der Klis en ds. Rianne van der Nagel-Meter

Muziek:

Geurt Albert Buitenhuis (orgel), Eva Lanenga (vleugel), Erik Vedder (zang)

Welkom en afkondigingen (door ouderling van dienst)

Zingen: Lied 280:1,2,3,5 (met Geurt Albert)

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 488 - De kracht van uw liefde (met Eva en Erik)

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
en Heer, leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Gebed

Zingen kinderlied: Groot en geweldig

<https://www.youtube.com/watch?v=IJraJLCmdGE>

Gesprekje met de kinderen

De kinderen mogen naar de kindernevendienst

De jongeren mogen naar de jongerennevendienst

Bijbellezing: Handelingen 11:19-24 (NBV21) (door Marjolein Jager)

[19] De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. [20] Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. [21] De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. [22] Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. [23] Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. [24] Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

Lezen van de tekst voor de verkondiging: Handelingen 11:23 (NBV21) (door Martin van der Klis)

Toen hij daar was aangekomen
en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt,
verheugde hij zich
en spoorde hij iedereen aan
om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer.

Zingen: Psalm 90:1,8 (met Geurt Albert)

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Verkondiging

Zingen: Opwekking 687 - Heer, wijs mij uw weg (met Eva en Erik)

(Alleen Erik)
Heer wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind

*Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan*

(Vanaf hier samenzang)

Heer leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is

Heer leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
U vertrouwd vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan
En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

Inleiding op de belijdenis

Gedicht van Laura

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Jongeren komen terug uit jongerennevendienst
Ondertussen zingen we: Opwekking 695 - Verberg mij nu (met Eva en Erik)

Verberg mij nu
Onder Uw vleugels, Heer
Houd mij vast

In Uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust, mijn ziel
In God alleen
Ken Zijn kracht
Vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
Dan word ik stil; U bent mijn God!
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Stellen van de belijdenisvragen

Naam - antwoord, zegen en belijdenistekst

Vraag aan de gemeente

voorganger:

Gemeente, wilt u deze nieuwe belijdende leden
naar uw vermogen helpen om te groeien in het geloof
en wilt u hen helpen Christus na te volgen.

Wat is daarop uw antwoord?

gemeente:

Ja, dat willen wij.

Zingen: Dat 's Heeren zegen op U daal', Psalm 134:3, oude berijming (staande) (met Geurt Albert)

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
looft, looft dan aller heren HEER!

Muziek (door Eva) / Naambordjes ophangen aan de zuil / Uitdelen van de belijdenisgeschenken

Dankgebed en voorbeden

De kinderen mogen uit de crèche opgehaald worden

Collectemoment: toelichting door Yvette Dekker

Uitnodigen voor feliciteren, koffie/thee/traktatie, nazorgteam

Zingen: Ga nu heen in vrede - Hemelhoog 472:1,2 (met Geurt Albert)

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.

Zegen

Zingen: driemaal 'amen' (met Geurt Albert)